

Grundtvig-arkivet fasc.: 113.

Registreret af: KT d. 12 / 6 1955.

Evt. enhedens nr.: 113.X.

1. Titel el. kort indholdsangivelse:

B 5.

Antal sider: 8.

(Om Christendommens Sandhed)

Muligvis forlæg for VI læg 3 (2. udkast til 1. stk. af afhandlingen)

Antal blade: 4 (2 upag.læg).

Format: kvart.

2. Papirsort (farve og evt. vandmærke): Klippan 1824

7. Ms.' første linie: Denne Forskiel mellem Christendom (og Bekiendelse)

3. Afmærkning (I. J. N. osv.): ...

8. Ms.' sidste linie: udgiøre den (opgivet)

4. Ortografi:

9. Tryk el. benyttelse:

Th M VI ff.

5. Andre ydre kriterier:

6. Indre kriterier (allusioner, citater m. m.):

10. Tidl. forskeres skønsmæssige datering(er):

11. Nr. i bibliografien:

444.

Indholdsregist:

Denne forskel mellem kristendom som kristen tro og bekendelse - og bibelsk teologi er kun lidet ændret siden Origenes. Men man kan være en meget god og oplyst kristen uden at være teolog. Uden for bibelen må vi lære, hvad kristendom er, og derefter skelne mellem det historiske og det dogmatiske i bibelen, det menneskelige vidnesbyrd for alle og lærdommens, der kun er for de kristne (jf. Paulus om det naturlige menneske). Luther udledte Guds ord af skriften. Hans fortale til det ny testamente (1522 og 1527) citeres (den Halliske udgave af Luthers skrifter 14. del s. 99) (1). Ikke blind ærbødighed for ham. Menigheden skal ikke misundes sin sikkerhed på troens grund. I kirken er vi ikke herrer over menighedens tro, men dens tjenere. Reformationen bevarede de lærdes åndelige herredømme (2).

X er muligvis den første fortsættelse af VI læg 2.